



Beste lezers

In deze mei 2018 nieuwsbrief van Bomen en Mensen lees je over

- Privacywetgeving (voor mij verplicht om te doen, voor jullie belangrijk om te lezen.
- Lente 2018
- De natuur als wegwijzer
- Vuurvliegjeswandelingen zomer 2018

### Privacy wetgeving

Zoals jullie in de mail merkten heeft Bomen en Mensen (net als elke andere nieuwsbriefverzender) vanaf 25 mei 2018 toestemming nodig van de ontvangers voor het versturen van een nieuwsbrief. Dit is een Europese verplichting. Natuurlijk is dat belangrijk, tegelijkertijd is het ook een klus, vooral voor mij om de groepen opnieuw samen te stellen. Voor jullie als lezer om dat vinkje te zetten. Mijn volgende nieuwsbrief zal 2<sup>e</sup> helft augustus zijn, van wie ik dan nog geen retourformulier heb ontvangen zal de nieuwsbrief **niet meer** ontvangen.

Uiteraard kun je altijd zelf naar de website gaan en de nieuwsbrief daar lezen of downloaden.

Maar je kunt ook [hier de link openen](#) naar het formulier, je komt dan automatisch op de website met het terugzendformulier terecht, het invullen gaat snel (bij een vinkje blijf de nieuwsbrief ontvangen). Het regeltje bedrijfsnaam is alleen voor diegenen die een bedrijf zijn. **Hartelijk dank als je belangstelling blijft houden voor de Bomen en Mensen nieuwsbrief.**



### Lente 2018

Na een stevige koude periode barstte in de 2<sup>e</sup> helft van april een uitbundige lente uit. In een week werd alles groen en kwamen veel bomen, struiken en planten in bloei. Dat alles bij een strakblauwe hemel. Heel mooi.

Afgelopen 6 mei keek ik buiten naar de paardenkastanje, op de achtergrond een fraai blauwe lucht, teven een stevige wind uit het zuiden. Er glinsterden duizenden zilverige pluïjes in de lucht. Als kind zullen velen van ons hebben meegekregen dat als

je in een keer alle zaden van een paardenbloem kunt afblazen je een wens mag doen. Dan zat er vast een reus ergens in de wolken die het lukte om, duizenden zaden in een keer, richting het noorden te blazen. In de praktijk lukt het maar af en toe.

## De natuur als wegwijzer

Wensen sluit aan bij het project “De natuur als wegwijzer”. Een cursus (digitaal of in boekvorm, dat zal de tijd uitmaken). Ik had gehoopt meer te kunnen herschrijven in deze eerste helft van het jaar. Dat lukt me niet. Deels omdat er noodzakelijk ander werk te doen is. Maar ik merk ook dat ik tamelijk precies ben m.b.t. het “wensachtige” gedeelte. In mijn boek heet dit: het hebben of maken van een voornemen en je bij dat voornemen aan jaar lang (of meerdere jaren) te laten inspireren door de natuur.

Om nu heel precies op te schrijven wat je kunt verwachten bij het werken aan voornemen is tamelijk lastig. Er kan snel een vorm “wensdenken” ontstaan, zeker als je het de eerste keer leest. Veel mensen hebben behoefte aan een methode die altijd werkt. En ja, dat is deze methode toch niet (en volgens mij geen enkele andere).

Het lijkt meer op een zaadje dat ontkiemt, dat vraagt al juiste omstandigheden, ook de verdere groei is afhankelijk van wat het jaar (weer en wind) brengt. Nu klinkt dit “spannender” dan het is, doorgaans is de groeikracht in de natuur enorm, zo kan ook een zaadje meestal prima vorm aannemen.

*Op de foto zie je het gewone kruidnagelkruid (bosrand plant), dit kun je met recht een aanhaakbloem bloem want de zaden (nu rijpend) klitten graag vast in vacht of kleding.*



Waar het mij om gaat is dat de cursus “De natuur als wegwijzer” geen toverstokje is, maar een methode die vraagt om buiten 12 stappen te doorlopen (te ontdekken) en daardoor kan een voornemen vorm krijgen. Je kunt dat discipline noemen, maar het is in feite actief buiten ontdekken wat de natuur jou bij jouw voornemen te bieden heeft ( wekelijks, 2 wekelijks). Nieuwsgierig zijn naar het verloop van jouw voornemen en de ontwikkeling van vruchten tot zaden, het verloop van groei in de natuur. En nieuwsgierig naar de wijze waarop de combinatie van die twee zich aan jou voordoet, welke betekenis jij eraan geeft.

Genoeg voor nu, het geheel groeit langzaam maar zeker, in concept is het meeste al klaar. De **puntjes op de iii** zijn echter wel wezenlijk, daarnaast komt er natuurlijk nog eindredactie, opmaak e.d. Maar de natuur geeft mij voldoende vertrouwen in dit project om het goed af te ronden, ook al wordt het misschien een paar maanden later.

## Vuurvliegjes in de zomer.

Vanwege al eerder genoemde noodzakelijke drukte elders zijn er deze zomer in eerste instantie maar 2 vuurvliegexcursies.

De eerste is op 22 juni, waarschijnlijk zijn er dan ontelbaar veel vliegende, sprookjesachtige mannetjes te zien. De tweede wandeling is op 7 juli. Rond die tijd nemen de mannetjes vaak al af, maar zie je juist een toename van de vrouwelijke glimworm. Beide maken het bos korte tijd tot een sprookje.

Mocht 22 juni snel vollopen dan beslis ik rond 15 juni of er ook op 23 juni een tocht zal zijn. Dat kun je dan **alleen** op de [website van Bomen en Mensen](#) lezen. **Informeer je zelf daar.**

Daar staan ook starttijden, startplaats en andere noodzakelijke informatie.

De volgende nieuwsbrief is 2<sup>e</sup> helft augustus met in ieder geval nieuws over paddenstoelenactiviteiten.

© Bomen en Mensen, Lieke Vullings.

[www.bomenenmensen.nl](http://www.bomenenmensen.nl)

[info@bomenenmensen.nl](mailto:info@bomenenmensen.nl)

024 3778885



@bomenenmensen

Lieke Vullings