



Beste Bomen en Mensen nieuwsbrieflezers

Januari 2020 nieuwsbrief.

Terugblik op 2019.

2019 was drukker dan ik wenste, er kwamen wat onverwachte en niet te vermijden activiteiten langs en dat zet alles onder druk. Ook de natte herfst (vanaf begin) september vraagt veel tijd. Als paddenstoelen inventariseerder ben je dan superdruk. En paddenstoelen inventariseren vraagt veel uitzoeken, determineren, ordenen enzovoort.

Daarnaast waren er zoals elk ook allerlei intensieve IVN en Bosrijk activiteiten.

Veel is leuk, wat [Bosrijk](#) betreft zeker het buitenwerk, zoals aanplanten van sporkehout. Op de website kun je erover lezen in de mei nieuwsbrief.

Momenteel wordt de website herordend, veel is ervan af (maar kan t.z.t als een PDF worden opgevraagd). De website wordt kleiner (en daardoor goedkoper), omdat ik bijna geen betaald werk meer doe zijn er nauwelijks inkomsten. Ik ga onderzoeken hoe het boek "Natuur als Wegwijzer" digitaal ondersteund kan worden. [Hoe](#) is nu nog open, een en ander zal ook van de uitgever afhangen.

#### Ander bomennieuws.



In de mei nieuwsbrief stond veel informatie over Bosrijk. Als de website weer geordend is kan deze gedownload worden.

In enkele van de corridors (verbindingen tussen toekomstige oude boskernen) zijn veel sporkehoutstruikjes aangeplant. Een deel op de landelijke natuurwerkdag door vooral kinderen uit de omgeving. Het andere deel door Bosrijk zelf. Mooi werk om te doen.

De open plekken waren ontstaan omdat er veel dominante verjonging met Amerikaanse eik was en deze kort gezaagd zijn. Deze boom zorgt niet goed voor het bos omdat zijn strooisel in ons land zeer slecht

verteert. Ook verjongt de boom te gemakkelijk in onze bossen op de zandgronden. Laat je dit gaan dan zijn er op den duur bijna geen andere bomen meer. In onze corridors (brede gangen) hebben wij het opgeruimd (een flinke klus) en deze nu ingeplant met het inheemse sporkehout. De bessen op de foto (eind september) worden door vogels graag gegeten en daarna verspreid. Ze zullen op den duur een mooie onderbeplanting geven. Sporkehout wordt zelden hoger dan 5 meter, perfect dus om onder inheemse eik, grove den, kastanje, berk en dergelijke te gaan groeien. De stam heeft een mooie, opvallende schors.



Vanaf 2011 is de dinsdag mijn “vaste buitendag”, kijken, ontdekken, verwonderen om mijn eigen “Natuur als Wegwijzer” jaar uit te voeren. Dat helpt enorm, ik ben daardoor ruim een halve dag buiten en daarna verwerk ik binnen “mijn buiten”. En buiten doet altijd goed en geeft rust.

“Mijn herfst” was mooi en kleurig, het bleef lang rood en goudgeel, ook in de bossen. Het lijkt dat de herfst lang doorgaat vergeleken met “vroeger”. Dat heeft een zorgelijke kant (mogelijke klimaatopwarming), maar ik ervaar ook hoe het fijn het is dat de herfst zo kleurrijk is. Langzaam wordt het bos weer opener, bijna lichter zelfs omdat het (donker)groen verdwijnt. Naast goud, oranje en brons komt ook meer lucht en licht binnen. Rechts dezelfde bomen een paar weken later. De laatste roodbruine blaadjes houden het nog spannend.



Januari is een perfecte maand om tussen alle kale boomtakken door soms een helder hemel te zien. Nu pas zie je goed hoe een boom gevormd is, hoe de takken en zijtakken staan. Soms zijn er wolken gecombineerd met heldere stukken lucht waarin je dan sterretjes kunt zien.

Elk sterretje kan een wens zijn voor het nieuwe jaar, dus bij deze wens ik jullie “een ster”.

Wensen algemeen.

Soms krijg je je iets cadeau. In mijn tuin vond ik een hulstblad, al tamelijk vergaan. Je ziet het op de foto. Het bladgroen (ook bladmoes genoemd) is grotendeels verdwenen. De nerven (waar doorheen tijdens de groei het water vervoerd wordt) kun je goed zien zitten. Het stekelige karakter van hulst is eveneens duidelijk.

Ik vond het begin december, er zaten wat vochtdruppeltjes op. Ik heb het daarna gedroogd en weer later met een eenvoudig tekenprogramma er wat hulstbesjes aan toegevoegd. Daarmee had ik een mooie "eindejaarskaart".

**Kortom:**

kijken en geluk hebben zorgt voor kleine leuke veranderingen in je leven. Ook daarover gaat het boek "Natuur als Wegwijzer".

De volgende nieuwsbrief zal in het late voorjaar zijn.



© Bomen en Mensen, Lieke Vullings.

[www.bomenenmensen.nl](http://www.bomenenmensen.nl)

[info@bomenenmensen.nl](mailto:info@bomenenmensen.nl)

024 3778885



@bomenenmensen -

Lieke Vullings

De nieuwsbrief doorsturen mag altijd en vaste lezer worden kan natuurlijk ook, wel alleen via deze link. Dezelfde link kun je gebruiken als geen interesse meer hebt.